

Droompilot – Ik ben het allemaal

Vroeger dacht ik ik word een brandweerman
Red ik iedereen in nood
Of ik wordt minister-president
Dan zeg ik het moet zo of zo

Of ik zag mezelf als astronaut
Misschien wel een bioloog
De juffrouw zegt gebruik je gezond verstand
Je toekomst die begint op school

Maar als je me nu vraagt
Dan weet ik het nog niet
Ik weet alleen als ik m'n ogen sluit
Is dit wat ik zie

Ik ben een tulp in een groot groen grasveld
Ik ben een druppel in de oceaan
Ik ben de teller op de klok die aftelt
Ik ben het allemaal

Ben een gedachte die je niet meer loslaat
Een lief gedichtje in een vreemde taal
Ik ben een stofje dat de Melkweg afreist
Ik ben het allemaal

Vroeger dacht ik ik word een fotograaf
Dan werk ik voor een mooie krant
Of ik schop het ver als een advocaat
De best geklede van het land

Of ik zag mezelf als popartiest
Neem ik al m'n vrienden mee
Maar ik wilde ook wel een chef-kok zijn
Dat zag ik een keer op tv

Maar als je me nu vraagt
Dan weet ik het nog niet
Ik weet alleen als ik m'n ogen sluit
Is dit wat ik zie

Ik ben een tulp in een groot groen grasveld
Ik ben een druppel in de oceaan
Ik ben de teller op de klok die aftelt
Ik ben het allemaal

Ben een gedachte die je niet meer loslaat
Een lief gedichtje in een vreemde taal
Ik ben een stofje dat de Melkweg afreist
Ik ben het allemaal

Ik ben een boer
Ik ben een arts
Ik ben een generaal
Ik ben het allemaal

Maar ook een droom
En ook de wind
En ook een waterval

Ik ben een juf
Ik ben een coach
Ik ben een econoom
Ik ben het allemaal

Maar ook de aarde
En de maan
Ik ben een droompiloot
Ik ben het allemaal

© DROOMPILOOT
in opdracht van de Kindermuziekweek 2025